

## Seizoen 2015

In de beleving van velen was het best een goede zomer dit jaar. Maar toch, als het om de zondagen gaat: wat warmer en droger en zonniger was leuker geweest. Voor mensen die er graag op zondag op uit trekken, en voor de theeschenkers en de theeschenkerij.

Maar er waren ook heel goede dagen. Voor zo ongeveer de warmste dag van het jaar: lees het verslag van Gé over een trouwerij.



lekker erop uit, het is zo gezellig daar aan de IJssel...

Begin mei was er een probleem met de hoge waterstand. Gelukkig konden de keten blijven staan, het pontje bleef ook varen, maar het waren even spannende dagen.

We besloten die ene zondag in mei de theeschenkerij niet te openen.

Gelukkig was Hemelvaartsdag weer wel goed, en konden we genieten van een lekker ontbijtje.

Ook niet zo zonnig, om niet te zeggen regenachtig, was het bij de optredens van Abanda in mei en Myrna en de TweeJees in juni.



maar de luifel bood uitkomst

De Waterverhalen van Vertelkluppie De Groene Kabouter: een groot succes. Graag volgend jaar weer!

Prachtig weer was het in augustus toen het Kunstgilde Hatterm "Kunst aan de IJssel" organiseerde.



Een viertal vrouwen die optreden onder de naam 'Just Because', gaven de middag een extra vrolijk tintje: zie de parasolletjes!



Verder hebben we erg kunnen genieten van de optredens van de Zwolse band Om de Hoek en van de Shantycrowd Buitenboord.



Om de Hoek



Shantycrowd Buitenboord

De laatste zondag van het seizoen werkte het weer ook weer niet mee. Het optreden van groep The Alluring Ajettes kon geen doorgang vinden: geen van alle weerberichten-sites gaf ook maar een beetje hoop op een droog moment.

Het goede nieuws is dat ze volgend jaar vroeg in het seizoen komen.

## Sloven

(niet in de zin van je uitsloven...)

De vaste gasten zal het zijn opgevallen: sommige theeschenkers droegen dit jaar een sloof. Marjan heeft hier de afgelopen winter menig avondje aan besteed. En gelukkig heeft ze ook hulp gekregen van andere theeschenkers.



## Vrienden van Oldeniel

Theeschenerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar.

Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting Culturele Theeschenerij Oldeniel te Zwolle.

Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Ga naar [oldeniel.nl](http://oldeniel.nl) en stuur een e-mail met je vraag.



## Trouwerij bij De theeschenkerij (een verslag van Gé Langenberg)

Voor de tweede maal in het bestaan van onze theeschenkerij vormden we de achtergrond in de mooiste dag in het leven van twee mensen: hun huwelijksdag ! We hoefden ons geen zorgen te maken over het weer want de voorspelling van de week ervóór gaf aan: droog en warm.

Het is 3 juli als Marije Versteeg en Martijn Rodenburg in het huwelijksbootje stappen. Marije is de dochter van Janine (één van onze vrijwilligers) en Martijn zorgt er voor dat onze website altijd up to date is. Ze zijn trouwens ook vaak op ons terras te vinden.

Het weer houdt zich aan de voorspelling en op 2 juli wordt aangekondigd: 3 juli wordt de warmste dag van het jaar!!! We moeten dus maatregelen treffen om zoveel mogelijk schaduw te creëren op ons boomloze stukje uiterwaard. Niet iedereen zouden we kunnen bergen onder de luifel die aan de keet vast zit en dus hebben we onze oude overkapping opgezet: een groot uitgevallen party-tent en tevens een enorm onding dat altijd bijna een paar vingers, veel zweet en nog veel meer krachttermen kost.

Toen in de schaduw was voorzien hebben we de terrassen opgebouwd om vervolgens ons te gaan bemoeien met koffie en thee. Terwijl we daarmee bezig waren bedachten we dat er waarschijnlijk meer behoefte zal zijn aan ander vocht en dus stouwen we de koelkast en alle beschikbare coolboxen vol. Het feest kan beginnen.

Het bruidspaar komt aan in een Citroën 2 cv (een eend dus). Het dak is helemaal opgerold voor een beetje frisse lucht. De bruid ziet er mooi uit en lijkt geen last te hebben van de warmte. Het verdere bonte gezelschap komt óf lopend óf met de auto.

Iedereen zoekt een plaatsje in de schaduw ..... en het past !

De drielaags bruidstaart wordt gebracht. Martijn heeft hem zelf gemaakt samen met een paar collega's van het Bakkerijmuseum. Het kunstwerk moet wel snel worden bewonderd en aangesneden , want de twee suikerzwanen bovenop beginnen hun kopjes al te laten hangen.

Alle bruiloftsgasten hebben het naar de zin. Geen onvertogen woord over de enorme hitte en verkwikt vertrekt het gezelschap rond half 5 naar de volgende locatie. Als we alles weer hebben opgeruimd keert de rust weer op ons plekje aan de IJssel.



## Mijn eerste seizoen bij Oldeniel

Opgegroeid in Schelle, dus zeer vertrouwd met de IJssel, zijn uiterwaarden en mooie kronkelende dijkjes en landweggetjes wist ik ook van de theeschenkerij. Had er ook wel

eens wat gedronken. In november 2014 zag ik voor het eerst een oproepje in de krant voor nieuwe vrijwilligers bij Oldeniel. Leek me erg leuk om te doen, maar ik doe al veel ander vrijwilligerswerk. Het berichtje wel uitgeknipt maar verder toen niets mee gedaan. Daarna zag ik ergens in februari of maart weer een berichtje. O, ze zoeken dus nog steeds mensen. Had er nog steeds zin in en heb me toen aangemeld. Mijn naam is Judith Lutgerink, ik woon in Zwolle Zuid samen met Thom, en we hebben 3 kinderen waarvan er nog 1 thuis woont. Ik ben werkzaam als Ouderenadviseur/casemanager bij Stichting Welzijn voor Ouderen in Nunspeet

Dit eerste seizoen heb ik met name ochtenddiensten gedaan. Op de fiets naar het pontje, met de eerste vaart mee naar de overkant en dan kon het opbouwritueel beginnen. Het was fijn dat ik eerst heb samengewerkt met vrijwilligers die al een paar jaar meedraaien, toch nog een heel gedoe met kraantje, gasfles, koelkast aan, brandt het vlammetje ja of nee.

Niet alle ochtenden was het even mooi weer, dus dan waren er ook niet heel veel bezoekers, maar dit was niet heel erg want dan had ik meer tijd om de verschillende vrijwilligers te leren kennen.

Toch ook leuke gesprekjes gehad met bijvoorbeeld een Belgisch echtpaar en een man uit Duitsland die op bezoek was bij vrienden in Zwolle. Konden we ook ons Duits nog oefenen. Ook de middag met de verhalenvertellers was leuk.

Al met al kijk ik met plezier terug op mijn eerste seizoen en ben zeker van plan volgend jaar weer mee te doen.

Groetjes Judith Lutgerink



## Klussers voor de keten

De keten, ze zijn zo'n belangrijk onderdeel van onze activiteiten: de twee keten en hun inventaris. En ze hebben zo veel meer aandacht nodig dan ze nu krijgen!

Wat we namelijk missen zijn mensen die het Klussenteam willen versterken.

Het gaat dan om hulp bij het halen en plaatsen van de twee keten, en aan het eind van het seizoen deze weer opbreken en wegbrengen. Soms is er onderhoud nodig, bijvoorbeeld een verfbeurt. En tijdens het seizoen moet de gastank een paar keer worden vervangen. Ook op Culturele middagen is er werk aan de winkel: assisteren bij het opzetten van de tent, en indien nodig de aggregaat bedienen.

Wil je je zelf inzetten hiervoor of ken je iemand die je enthousiast kunt maken, neem dan contact op via [info@oldeniel.nl](mailto:info@oldeniel.nl)