



Seizoen 2013

Uitzonderlijk hoogwater in juni

Het waterpeil van de IJssel was in de maand juni extreem hoog. Dat komt echt zelden voor. De reden was overvloedige regenval bij de oosterburen. Via de Rijn, de Oude IJssel, de Vecht en andere beken komt er zo heel veel water door onze IJssel.

Veel boeren hebben hun vee uit de uiterwaarden moeten halen. De campings in de uiterwaarden waren al weer bezet. Die moesten ook allemaal ontruimd worden. Heel veel voet- en fietsveren zijn uit de vaart gehaald omdat men niet meer bij de aanlegsteigers kon komen.

Zo ook ons Kleine Veer. De oever aan de Zwolse kant ligt laag. De aanlegsteiger is gauw niet meer bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De Hattemse kant ligt zo'n 50 centimeter hoger.



Extra werk en geen inkomsten

Hoogwater midden in ons theeschenk-seizoen is een behoorlijke extra inspanning. De keten staan tijdens het seizoen op blokken. Wanneer je ze gaat vervoeren moeten de wielen er weer onder worden gemonteerd. We regelen 2 trekkers van een boer uit de Hoerwaard en in de keten moet alle voorraad en servies vervoersbestendig worden opgeborgen. Nadat het hoogwater was gezakt konden de keten weer terug. Het kost ons 2 dagen werk plus extra vervoerskosten.

In de maand juni hebben we dus niet kunnen draaien. Extra kosten en geen inkomsten. Dat is het risico van een buitenactiviteit. We zijn en blijven afhankelijk van het weer. Je kunt enorm genieten op ons terras maar soms ook niet.



Impressie van Deelnemer Kunstgilde Hattem

Vrienden van Oldeniel

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904

Als nieuwe donateur krijg je twee maal per jaar een nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Stuur een e-mail met je vraag.

DONATIE - UW VRIENDENBIJDRAGE 2013 - HERINNERING

Enkele vrienden hebben hun donatie over 2013 nog niet betaald. Zij kunnen dat doen door minimaal € 10 over te maken naar bankrekening op 3903.88904 of IBAN: NL89TRIO0390388904 t.n.v. St. Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle, onder vermelding van 'donatie 2013.

Ronald Kamps schrijft als columnist voor de Stentor en diverse huis-aan-huis bladen. Bij de theeschenkerij leest hij voor uit eigen werk. Natuurlijk was dit optreden ook weer aanleiding voor een mooi verhaal.

“Voor” “lezen”

Deze zin moet ik delen met Sinterklaas: Vorig jaar kwam ik met de boot. En dan houdt elke vergelijking tussen mij en de goedheiligman wel op.

Dit keer rijd ik dus met mijn auto én mijn volle gewicht over de brug die maar 10 ton aan kan. Daarna links, richting Hattemse haven. Om bij theeschenkerij Oldeniel te komen, neem ik rechts het fietspad. Het bordje geeft het ook duidelijk aan: “FIETSPAD”. Ik doe de alarmlichten van de auto aan, knipper mijzelf langs het opgeschoten maïs en toeter bij iedere bocht. Het veerpontje heeft net aangelegd en er komen een flink aantal fietsers mijn kant op. Mijn raampje staat open, zodat de bootgangers mij wat waarschuwingen toewerpen zoals: ‘er kunnen geen auto’s op de pont hoor’, ‘het loopt hier dood’ en ‘dit is een fietspad, meneer.’ De laatste mededeling gaat met een boze blik gepaard.

Eenmaal bij Oldeniel laad ik mijn waspalen uit, span de waslijnen zo strak dat je er gitaar op kunt spelen en hang mijn (geplastificeerde) verhalen aan de lijntjes.

‘Waarom doet u dat?’, vraagt een man. ‘De humor was nog niet droog genoeg,’ geef ik hem als antwoord mee.

Wanneer ik begin met voorlezen, staan de pontgangers mij vanaf het fietspad aan te staren. Je hoort ze denken: ‘Wat gebeurt daar?’

De vrijwilligers van Oldeniel veranderen de krijttekst op het bord. “Ronald Kamps leest zijn columns voor. Tijd per column: 3 minuten. Uw fiets blijft gewoon in de rij staan.”

‘Komt u er toch bijzitten,’ voeg ik er van een afstandje aan toe. Ik zeg het zo uitnodigend mogelijk. Argusogen zijn mijn deel.

‘Wees niet bang. Ik eet u niet op. En mocht dat wel zo zijn, dan gaat u nu gewoon op de achterste rij zitten. Eer ik bij u ben, is de ergste honger wel over.

Denk ik. Hoop ik.’



Een paar mensen durven het zowaar aan. Eén echtpaar laat zelfs twee keer het pontje schieten.

‘Bedankt,’ zegt de vrouw bij het weggaan. Wanneer ik een punt achter mijn optreden zet, leg ik de waspalen in de auto en geef de vrijwilligers tot slot nog een handje. Ik toeter bij het weggaan. En wanneer ik in de achteruitkijkspiegel kijk, zie ik het pontje in spiegelbeeld naar Zwolle vertrekken. Zonder mij en zonder Sinterklaas.

Ronald Kamps

Reageren? kampskruimels@gmail.com

Twitter @RonaldKamps

Afscheid van de theeschenkerij

Na veertien jaar ga ik stoppen met mijn bestuurswerkzaamheden bij de Theeschenkerij. In 1999 werd ik gevraagd door Greet Bakker om mee te doen. Een leuk bestuur dat ervoor zorgde dat de theeschenkers hun werk kunnen doen. Zelf schenken heb ik niet veel gedaan omdat ik nog een drukke baan had. Toen Greet ging stoppen, werd ik bestuurslid en later de voorzitter. Samen met de andere bestuursleden hielden we het werk van de theeschenkerij goed op orde. De lijnen waren helder, mooie middagen aan de IJssel en de financiën op orde. Voor mij komt nu het moment van afscheid. Ik merk dat ik toe ben aan nieuwe uitdagingen. Vanaf 1 januari 2014 stop ik met mijn voorzitterschap. Ongetwijfeld zal ik op de zondagmiddag het terras blijven bezoeken want het blijft een mooie plek en een fijne groep mensen om mee op te trekken. Ik wens jullie al het goede toe en veel mooie middagen aan de IJssel.

Jan van Popta

Vandalen slaan toe

Oké. We zijn wel wat gewend. Gepokt en gemazeld door de jaren heen. Maar dit jaar spande de kroon.

Onze bezoekers komen niet alleen tijdens openingstijden op zondag maar we hebben ook bezoekers die 's nachts komen. Een vaste fanclub stookt kleine vuurtje achter onze keet. Daar zit je namelijk een beetje in de luwte en heb je minder last van rook in je ogen. Ze drinken wat bier, eten chips en stoppen nadien alles in een plastic zak. Ongeruimd staat netjes. Moet kunnen, daar doen we niet moeilijk over.



Helaas hebben we ook ander nachtelijk bezoek die niet opruimen maar als enige doel het kapotmaken van de keten. De luiken van de schenkeet zijn nu bijna allemaal geheel beschadigd en moeten worden vervangen. Een behoorlijke kostenpost. We gaan uit van alcoholmisbruik en groepsdruk om het te kunnen verklaren waarom jongeren (jawel) dat doen. Stom eigenlijk. Ze maken gewoon andermans spullen kapot. Willens en wetens. Het is gewoon strafbaar. Je overtreedt de wet.

Dit jaar hebben we voor het eerst te maken gehad met diefstal. Tot 2 maal toe. De eerste keer om brandbare spullen te vinden en de tweede maal om echt waardevolle spullen mee te nemen. We vermoeden dat ze met een bootje zijn gekomen. Vanwege het vervoer van de gestolen spullen. Zo wordt de stap gezet van vandalisme naar crimineel gedrag. Zouden die ouders dat weten?

Kunstgilde Hatterm

Het kunstgilde was wederom dit jaar weer neergestreken naast ons terras. Het was heel gezellig en u en andere bezoekers waren verrast om van zoveel kunstenaars aan het werk te zien.



Bestuurders en klusser gezocht

Vertrekkende vrijwilligers laten gaten achter die moeten worden opgevuld.

Wij zijn een volledige vrijwilligers organisatie en werken geheel op eigen kracht zonder subsidies. We hebben een klein bestuur en ongeveer 20 theeschenkers.

De theeschenkerij besturen is niet zo'n grote taak. Het moet wel gebeuren. Er is veel knowhow aanwezig in het huidige bestuur. We hebben een heel praktisch bestuur en zijn meer doeners dan vergadelaars. Het doen bestaat eruit het theeschenkerseizoen voor te bereiden, nieuwe theeschenkers vinden, het seizoen zo te organiseren dat de theeschenkers hun zondagen kunnen draaien en het eind van het seizoen goed te kunnen afsluiten.

Er staan 3 bestuursvergaderingen per jaar gepland met een incidentele extra bestuursvergadering als dat nodig mocht zijn. Daarnaast zijn er gezellige bijeenkomsten met de theeschenkers.

Klusser altijd welkom

Onze keten vergen onderhoud, dat heb je zo als je spullen hebt. Alles slijt. We zoeken een of twee handige, sterke mannen en/of vrouwen die dit willen doen. Vast staat dat minimaal 2 maal per jaar de keten moeten worden vervoerd en waterpas moeten worden geplaatst. Verder zijn het reguliere onderhoudsklussen. Soms kan het zijn dat je op zondagochtend wordt gebeld om herstelwerkzaamheden uit te voeren of te inventariseren. We hebben een hele leuke groep mensen en op zondag is voor jou de koffie of thee gratis.

Lijkt het je leuk, heb je interesse, ben je nieuwsgierig, neem geheel vrijblijvend contact op met Wilma Verhoeven 038 4218974 of theeschenkerij@oldeniel.nl. www.oldeniel.nl



Theeschenkers

We zijn weer op zoek naar theeschenkers. De wachtlijst is danig geslonken dat we weer intensief gaan werven voor Theeschenkers.

Wij zoeken mensen die eens in de maand op een zondagochtend of –middag zelfstandig de theeschenkerij draaien. Je werkt altijd samen met 1 of meerdere theeschenkers. Gezelligheid met collega's en gasten staat voorop.

De laatste zondag van de maand organiseren wij culturele optredens. Wij werken geheel stekkerloos; wij koken heet water op gas en gieten nog ambachtelijk de koffie op. Nieuwe theeschenkers worden ingewerkt door ervaren krachten. Ons huidige team bestaat uit mannen en vrouwen van 35 – 70 jaar.

Ons seizoen sluit per 13 oktober

De keten ondergaan de nodige reparaties en noodzakelijk onderhoud. Daarna gaan ze weer naar de winterstalling. We ruimen al ons servies weer op. De 'food'voorraad is, als het goed is, geheel verorberd door onze bezoekers. Wij gaan even in winterslaap om in het vroege voorjaar weer te knallen met de voorbereidingen voor seizoen 2014.

