

Van de voorzitter

Het seizoen zit er weer op! We hebben een leuk jaar achter de rug. Begin mei was het een zondag zo koud dat we de zaak maar weer gesloten hebben. Er kwam helemaal niemand! En we hebben een paar dagdelen niet kunnen draaien vanwege regenbuien. Maar verder was het een goed seizoen; de culturele middagen – deze zomer allemaal met muziek en zang – waren inspirerend, gezellig en goed bezocht. En de eigen baksels vonden steeds meer aftrek bij onze klanten. Heerlijk! Nu staan de keten weer in de winterberging en alles ligt opgeruimd en schoon gewassen klaar voor het volgende seizoen.

Ik ben deze zomer naar het Theepottenmuseum in Swartbroek geweest; Swartbroek ligt bij Weert in Limburg. Je moet er een eind voor rijden, maar het is de moeite waard. Het museum is langzamerhand gegroeid. Zo'n veertig jaar geleden is een mevrouw uit Swartbroek begonnen met het verzamelen van theepotten met een voorstelling (er zijn dus geen theepotten uit serviezen). Toen ze zo'n 400 bij elkaar had, hebben haar dochter en schoonzoon de verzameling overgenomen. Al snel kwamen er 600 theepotten bij van een andere verzamelaar. Nu heeft het museum er meer dan 2000. Het woonhuis van het echtpaar is helemaal gevuld met theepotten; de eigenaren wonen elders. In het museum zijn natuurlijk potten in de vorm van koeien, vruchten en huisjes. Daarnaast zijn er heel bijzondere exemplaren.

Een paar voorbeelden:





De theepot in de vorm van een boot is wel mijn favoriet. Hij past zo heel mooi bij onze theeschenkerij aan de IJssel. Ik heb het echtpaar verteld van onze theeschenkerij en ze nodigden meteen alle vrijwilligers uit voor een gezamenlijk dag naar het theepottenmuseum. Hoe leuk zou dat zijn! Maar Weert is wel heel ver weg

Harma Scholtens

Een paar culturele middagen uitgelicht



De eerste zondag was dit jaar de laatste zondag van april, met een optreden dus, van de mnnnzngvrngng. Een prachtig optreden, met na de pauze een special: intiem onder de luifel, de mannen en het publiek, een verhaal en een lied over Friesland, over de Vikingen en de 'reddende inborst van bronzende vrouwen'



De Less is More band, een muzikale familie met een bijzonder verhaal...

Een gast schreef over hen in het gastenboek: "Culturele middag met de blazersfamilie van 6 personen: pa, ma, 2 zonen en 2 dochters. Lekker genoten van deze club, de Less is More band. Deze is verweven met de werkzaamheden in de voormalige IJsselcentrale. Dat staken ze niet onder stoelen of banken. Leuk en voor herhaling vatbaar."

Nog een middag met een luifelmomentje, tijdens het optreden van Lyssna. Een zonnige middag met een plotselinge heftige regenbui.



Het concertje werd daarom heel intiem onder de luifel afgesloten.



Een gefilmde sfeerimpressie vind je op de facebookpagina van Lyssna.

Het Gastenboek

Hartelijk dank aan alle gasten die iets schreven of tekenden in ons Gastenboek. Fijn om te lezen dat zoveel mensen samen met ons hebben genoten van het lekkers, de gezelligheid en het heerlijke plekje aan de IJssel. En wat ook leuk is: sommige gasten spreken hier af met familie of vrienden.

Een paar citaten:

Dauwtrapontbijt is hier supergoed geregeld en erg lekker, komen hier voor de 6^e keer, we genieten er elk jaar weer van.

We waren op zoek
naar Om de Hoek
Het was
op een gemaaid stukje gras
Waar 's winters de rivier spoelt
is waar nu het publiek joelt
de band vrolijk krijst
en Bolle Jan z'n biertje hijst.

We enjoy this lovely place.

Het is hier blauw..... en groen.....
bij Theeschenkerij Oldeniel....
met muziek van Lyssna.... thee van de
Vicariss.... en allerlei lekkers....
en met de warmte zelfs WATERMELOEN
Wat 'n sfeer, wat 'n gezelligheid.

50 km in de kuiten en pijnlijke zitvlakken! Wat is het dan heerlijk om op zo'n gezellige plek neer te strijken.

Geen beter leven dan 'n goei leven!

Kijkjes achter de schermen

Voordat het terras 's morgens geopend wordt moet er heel wat werk worden verzet.

Gas aansluiten, water koken, koelkast aanzetten, luiken openen in de keukenkeet. Het terras opbouwen met welkomstborden, tafels, stoelen, kleedjes en vlaggetjes uit de schuurkeet. En natuurlijk zorgen dat de koffie op tijd klaar is, evenals de thee, het suikerbrood en de baksels.

En aan het eind van de middag wordt alles weer opgeborgen.

Op een doordeweekse zonnige middag in oktober hebben een paar bestuursleden zich uitgeleefd in de schuurkeet.



Alles ging er uit, tafels werden geplakt, een aantal stoelen afgekeurd, veel kon naar de stort worden gebracht. En daarna werd de keet overzichtelijk ingericht, zo dat tafels en stoelen niet kunnen schuiven.



De vrijwilligers genieten graag samen op ons terras aan de IJssel van een heerlijke maaltijd.



Half oktober, het schenkseizoen is voorbij

..... en dat betekent hard werken voor Janine en Els, die de keukenkeet winterklaar maken,

en voor Roeli en het team van sterke mannen, die de keten weer van banden voorzien en naar de winterberging vervoeren.



**Tot volgend jaar!!!
We zien graag iedereen weer
terug in het volgende seizoen.
We gaan open op
zondag 3 mei 2020.**

VRIENDEN van OLDENIEL

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar.

Je kunt het bedrag overmaken op
NL89TRIO00390388904
t.n.v. Stichting Culturele
Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle.

Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een nieuwsbrief via de mail. Vergeet dus niet je mailadres te vermelden bij het overmaken. Of laat je mailadres weten via onze website.

Wil je meer informatie?
Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.