

Keten weer aan de IJssel

Ons seizoen start elk jaar met het plaatsen van onze 2 keten. Een boerin en haar broer uit de Hoenwaard rijden onze keten vanuit de winterstalling naar hun zomerplek naast de aanlegsteiger van het voetveer Zwolle Hattem.



De trekkers arriveren met de keten op de plaats van bestemming. Even bijkletsen over de avonturen onderweg.



De trekkers rijden de keten meteen naar hun eigen plek. Dat is nog goed te zien aan de kuilen in de grond. Dan begint het zware werk. De opgetrommelde dames en heren gaan eerst maar eens de wielen verwijderen onder de keten. Dat is helaas nodig om lek gestoken banden te voorkomen. Met behulp van krikken en houtblokken komen de wielen vrij.



Daarna worden de keten op de juiste hoogte en waterpas geplaatst. Weer met de krikken en de nodige houtblokken. Je moet even weten hoe het werkt maar dan heb je het zo onder de knie. Onze bruine keet staat precies goed; de deur kan open en dicht.



Hallo Vrienden van Oldeniel, vrijwilligers en andere lezers van deze Nieuwsbrief

Tja, dan zit je zomaar in het bestuur van Stichting Oldeniel en word je gevraagd om jezelf voor te stellen en iets gezelligs te vertellen hoe het is om theeschenker te zijn.

2 Jaar geleden stond er een klein artikeltje in een Hattems huis aan huisblaadje.

THEESCHENKERIJ OLDENIEL ZOEKT THEESCHENKERS.

Ja leuk, vroeger was ik er weleens geweest op een prachtige zondagmiddag met onze kinderen en geluisterd naar boeiende verhalen van een verhalenverteller. Zal ik eens een mailtje sturen. Nee toch maar niet. Heb het naast me neergelegd.

In Maart 2012 heb ik samen met 10 Hattemse kunstenaars het Kunstgilde Hattem opgericht en daar kwam Oldeniel weer ter sprake als evt. plek om ons te presenteren aan het publiek.

En toen was voor mij $1 + 1 = 2$ en heb ik een mailtje gestuurd om mij aan te melden als vrijwilliger en om een presentatie van het Kunstgilde te bespreken. Na een klein gesprekje (ja, je moet officieel solliciteren) mocht ik mee doen als theeschenker.



Ik vond het bere spannend die eerste schenkdag, en wat was het leuk en heerlijk primitief. En wat mij het meest opviel: Wat genoten de mensen op het terras van deze geweldige plek waar ik als Hattemse al te lang niet meer was geweest.

Nu, 2 jaar later kijk ik uit naar het nieuwe schenkseizoen. We gaan weer veel nieuwe schenkers inwerken en net zo enthousiast maken als ons huidige team. We hebben ook nog steeds nieuwe vrijwilligers nodig om te kunnen blijven draaien, om mensen te laten genieten van onze heerlijke baksels en vers gezette koffie en van de culturele middagen enz.



Ik bedenk ineens dat ik het alleen nog maar over Oldeniel heb gehad en nog niets over mijzelf.

Wel nu, ik ben Janine Agteres, echtgenoot, moeder, sieradenkunstenaar, tandarts-assistente en sinds kort Bestuurslid Oldeniel. Ik hoop u te mogen begroeten als theeschenker op het gezellige terras van Oldeniel. Tot op het terras
Janine

Vrienden van Oldeniel

Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die alleen werkt met vrijwilligers en zonder subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van Vrienden en kunnen elke Vriend goed gebruiken.

De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt het bedrag overmaken op NL89TRIO0390388904

Als Vriend krijg je twee maal per jaar een nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Ga naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je vraag.

DONATIE - UW VRIENDENBIJDRAGE 2014 -

**Doneer minimaal € 10 op bankrekening op 3903.88904
of IBAN: NL89TRIO0390388904**

**t.n.v. St. Culturele Theeschenkerij Oldeniel te Zwolle,
onder vermelding van 'donatie 2014'**

**Denkend aan hoog water
Zie ik een brede IJssel
Snel de uiterwaarden verbergen**



Helaas hadden we vorig jaar nogal last van, jawel, hevige regenval in de Alpen en Zuid Duitsland. De IJssel moest veel water afvoeren met als gevolg: hoog water in juni.

Ik was toentertijd toevallig op een rommelmarkt in Hattem en daar hoorde ik dat de boeren hun vee uit de uiterwaarden moesten halen. De theeschenkerij is weliswaar geen vee, maar ook wij willen dan de uiterwaarden verlaten. Ik geloof dat we nu ook zijn opgenomen in het hoogwater-alarmregister.

Soms -heel soms- zou ik de tijd stop willen zetten. De tijd schijnt –hoe ouder je wordt – steeds sneller te gaan. Nu is het alweer 2014 en zijn sinds januari de voorbereidingen voor het komend seizoen al weer in volle gang

Soms –heel soms- wil ik de tijd niet alleen stop zetten, ik zou hem ook terug willen draaien, tot het jaar 1200 of zo. Dan zou men geloven dat de aarde plat was: een dikke pannenkoek in het universum, waar de zon en de maan het leuk doen als glimmende schijven op een behangetje van donker en licht.

Het voordeel van de dikke pannenkoek zou zijn dat er geen hoogwater zou zijn ,want de IJssel zou een langgerekt meer zijn zonder al teveel stroming. (hoewel ik me nu ineens realiseer, dat de Egyptenaren afhankelijk waren van het hoge water voor de vruchtbaarheid van hun uiterwaarden aan de Nijl. Dat zal voor Nederlandse boeren net zo zijn geweest) We dachten misschien wel dat de IJssel een langgerekt meer was zonder al te veel stroming

Ondertussen weten we dat de aarde geen pannenkoek is waar je van af kunt vallen en de IJssel is geen meer, maar een gestaag stromende rivier, heel erg mooi en hoe je het wendt of keert verbonden met de Alpen, waar soms een plas water vandaan komt.

Tegenover de theeschenkerij is enorm gesnoeid en gerooid in het kader “ruimte voor de rivier”. Zou het helpen de waterstand in de hand te houden? De tijd zal het leren

In ieder geval hopen we op een goed komend seizoen, af en toe een buitje voor het stof en de plantjes,(bij voorkeur niet op zondag) en veel zon,zon, zon! En natuurlijk veel bezoekers voor onze fijne theeschenkerij.

Gé

Onze Vrienden geven gul

Ik wil hierbij al onze vrienden bedanken voor hun immer weer gulle bijdrage in 2013. Van uw bijdrage kunnen we de hoognodige reparaties en groot onderhoud aan onze keten betalen. We hebben nieuwe luiken moeten plaatsen omdat onze oude luiken door vandalisme te veel schade hadden opgelopen. Dankzij u hadden wij de financiën om dat te kunnen doen.

De 1^{ste} keet is weer fris groen geleverd door Pauropos bv. Een maatschappelijk bedrijf dat werk biedt aan mensen met een uitkering of daklozen die al lang niet meer hebben deelgenomen aan de werkende maatschappij. Voor het komende jaar moeten de twee oude luiken nog vervangen worden. Wij hopen ook dit jaar weer voldoende binnen te halen om dit te kunnen laten uitvoeren.

Alvast bedankt voor uw bijdrage,
Wilma

Op zoek naar nieuwe mensen

De theeschenkerij zoekt nog mensen die willen schenken op zondag en een extra bestuurslid. Dit is een continu proces en vraagt steeds meer aandacht.

We merken dat iedereen het behoorlijk druk heeft met zijn of haar werk en gezin, familie, vrienden. De tijd die overblijft voor de taken voor de theeschenkerij is daarmee beperkt. Alle vrijwilligersorganisaties hebben hiermee te maken. Een oplossing is meer mensen aan je te binden als vrijwilliger.

Als bestuur van de theeschenkerij organiseren wij minimaal 2 keer per jaar een leuke avond voor al onze theeschekers. Nog belangrijker is dat theeschekers kunnen hun dienst geheel naar eigen smaak inrichten. Dat zijn pluspunten om bij ons te komen theeschekers.

We zoeken ook mensen voor ‘achter de schermen’. Bestuursleden die het bijvoorbeeld leuk vinden deze nieuwsbrief te schrijven.

Interesse? Mail even:
theeschenkerij@oldeniel.nl

Programma Culturele Middagen Oldeniel 2014

aanvang steeds: 14:30 uur

25 mei: Take 40+

4 Vrienden zingen a-capella

Take 40 + heeft een breed repertoire met barbershop, jazz, pop, musical en klassiek. Muziek met emotie, een lach en een traan. Waar mogelijk mag het publiek meezingen. www.take40plus.nl

29 juni: De gebroeders Duo

Gitaar, banjo, covers, ballades en gedichten

Henk en Rijk Huisstede zorgen voor een gezellige en boeiende middag. Zij maken eigen teksten en gedichten op muziek. Een combinatie van tekstueel raffinement en muzikale virtuositeit.

13 juli: kunstgilde Hattem

Kunstenaars aan het werk

Onder de noemer 'Kunst aan de IJssel' worden verschillende kunstwerken vervaardigd, waaronder schilderijen, kunstwerken van textiel en sieraden. www.kunstgildehattem.exto.nl

27 juli: Fauché Juliano

Wereldmuziek op de gitaar, met een Latijns tintje.

Fauché Juliano is een begenadigd gitarist en daarbij zingt hij de mooiste wereldliederen.

Publiekslieveling tijdens 'Heisa in Hattem'

31 augustus: De Koor o.l.v. Mip ter Heide

A-capella programma met o.a. liedjes over water/rivieren/fietsen/veerboot.

Gemengd koor met jaarlijks een bijzonder project met verschillende kunstdisciplines. Dit jaar het project GLAS, een ode aan de bijzondere glaskunst in Zwolle. www.koordekoor.nl

28 september: Shantycrew Buitenboord

De crew brengt zeemansliederen, shanty's en aanverwante liederen ten gehore en heeft al vaker een gezellige middag verzorgd bij onze theeschenkerij.

www.shantycrewbuitenboord.nl