

### Van de voorzitter

Ik ben, zoals velen denk ik, geneigd allerlei bezienswaardigheden in verre oorden te bezoeken, maar de interessante plekken in de eigen stad over het hoofd te zien. Ik woon al sinds 1984 in Zwolle, maar ik had nog nooit het Vrouwenhuis bezocht. Dat heb ik kortgeleden goedgemaakt. Het Vrouwenhuis staat aan de Melkmarkt, op de hoek van de Korte Kamperstraat en het loopt helemaal door tot aan de Voorstraat.

Het huis heeft zijn bestaan te danken aan de welgestelde en ongehuwde Aleida Greve (1670 – 1742). Zij heeft bij testament bepaald dat haar woonhuis na haar dood een bestemming als 'hofje' voor alleenstaande, bejaarde vrouwen kreeg. Bijna 250 jaar lang heeft het gebouwencomplex deze functie vervuld. De begane grond van het Vrouwenhuis is sinds 1987 een museum dat op afspraak open is voor publiek. Je loopt er door echt bijzondere interieurs uit drie eeuwen, van 1680 tot 1980, van heel rijk tot bar eenvoudig.



In de 'ontvangstkamer' (wij kwamen achterom; de chique ontvangstkamer is aan de Melkmarkt) hangt een schilderij uit 1689 dat gemaakt is door Cornelia van Marle (1661 – 1698). Cornelia was een halfzus van Aleida Greve. Zij beiden kregen samen met twee nichtjes schilderles van Wilhelmus Beurs. Beurs schreef een instructieboek voor schilders en kunstliefhebbers onder de titel *De groote waereld in 't kleen geschildert*, dat hij aan hen opdroeg. Hij noemde zijn leerlingengroepje 'zeer geachte en geliefde leerlingen, mijn vermaak en krone'.

Op het schilderij staan drie jonge dames rond een theetafel in een kamer die is behangen met goudleer.



De theetafel is natuurlijk de reden dat ik het schilderij hier ten tonele voer. Het werk geldt namelijk als het oudst gedateerde thee- en suikerschilderij. Dankzij de VOC, die thee meenam uit Japan en Indonesië en de WIC, die zorgde voor witte kandij, afkomstig van de plantages in bv. Suriname, konden welgestelde Nederlandse burgers vanaf plm.

1680 met hun visite thee met suiker drinken. De visite moest natuurlijk wel op de juiste manier ontvangen worden, in een stijlvolle, speciaal hiervoor ingerichte kamer, het 'salet' geheten. Het schilderij draagt dan ook de titel *Het theesalet*. De gastvrouw schonk thee uit in Chinees porselein of verfijnd Europees steengoed. Ze had de beschikking over speciale theetafeltjes, zilveren suikerpotjes en -tangetjes, etc. Dat kan je allemaal zien op het schilderij.

Cornelia van Marle geniet dankzij dit werk de meeste bekendheid van het groepje amateurschilderessen. En het betekent dat de rijken in onze regio met de mode meegingen. Is dat nou niet een leuk verhaal voor de nieuwsbrief van Theeschenkerij Oldeniel?

Harma Scholtens

### **Startbijeenkomst**

Ieder jaar in april komen alle theeschenkers bij elkaar om het nieuwe seizoen in te luiden. Het gaat dan om praktische zaken, zoals het vaststellen van het theeschenkrooster.

Maar vooral om na een lange winter gezellig bij elkaar te zijn, met heerlijke soepen en verrassende broodjes, om kennis te maken met nieuwe theeschenkers, en ons te verheugen op een heleboel mooie zondagen op ons plekje aan de IJssel, met naar we hopen een heleboel gasten.



Onze vaste plek voor deze bijeenkomsten is een gezellige zaal, met keuken, bij Stichting Focus. Een aanrader als je zelf de catering wilt verzorgen. Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals "Het Eetcafé" en "Catering".

**Stichting Focus** zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij ([www.focuszwolle.nl](http://www.focuszwolle.nl)).

"Het Eetcafé" is er iedere donderdag, voor iedereen die na een lange dag geen zin heeft om te koken, of gewoon lekker, gezond en voordelig uit eten wil. Je krijgt er voor € 6,50 een 3-gangen diner. Geen tijd om te komen eten, haal dan je maaltijd op. Elke donderdag is de keuken geopend van 18:00 – 19:00 uur.

En... je kunt Het Eetcafé reserveren voor groepen (ook buiten de donderdagen).

"Catering" heeft een groot en divers aanbod. Op locatie van de klant of bij Focus. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze kok, via [catering@focuszwolle.nl](mailto:catering@focuszwolle.nl).

"De Winkel" biedt een stijlvolle collectie tweedehands kleding met merken als Saint Tropez, VILA, DEPT en Bandolero. Naast kleding vind je hier ook de nodige nostalgie; vinyl van oude idolen zoals The Beatles, Beegees en Golden Earring en ook vintage woonaccessoires en oude stripboeken. De Winkel biedt kunstenaars een prachtig podium om bijvoorbeeld handgemaakte producten te verkopen zoals illustraties, schilderkunst of ruimtelijk werk.

De Winkel is open op dinsdag t/m vrijdag, 10:00 - 17:00 uur, op donderdag 10:00 - 21:00.

**Op Hemelvaartsdag, 30 mei, serveert Theeschenkerij Oldeniel weer een dauwontbijtje vanaf 7.30 uur tot ongeveer 11.00 uur.**

**Het hartige of zoete ontbijt is inclusief een warm eitje en een glas sinaasappelsap.**

**Kosten € 8,- inclusief een prachtig uitzicht op de IJssel. In de vroege uren is de IJssel waarschijnlijk op haar allermooist. Door de lage stand van de zon vloeit het licht over het water. De schaduwen worden langer en levendiger. Bij mooi weer is het terras ook 's middags open.**

**Het voetveer Zwolle – Hattem vaart vanaf 7.00 uur.**

## Geniet mee....

... van wat Wilma Verhoeven nog vond in het archief. Proza en vooral poëzie, geschreven door gasten in de seizoenen 2007 en 2008.

Zomerhitte  
witte wolken  
de kinderen rennen vrolijk rond  
het groene gras  
sappig onder hun voetjes  
De borden van  
de Theeschenkerij  
ideale verstopplaatsen  
Rustpunt voor papa en mama  
En dan weer naar huis  
~~~  
Gras, boterbloemen, fluitenkruid  
het water van de IJssel, het  
veer vaart uit.  
Schapenwolken, wind, populieren aan de  
oever.  
Bloeiende kastanjabomen, schuim  
voor de boeg.  
Honden hijgen uit in de schaduw  
van de keet  
en ook wij zijn hier neergestreken  
voor een lekker kopje thee.  
~~~  
Wat is het toch heerlijk  
thee met wat erbij, fijne gezellige  
vrijwilligers  
muziek  
gedichten  
wind  
zon  
wolken  
regen  
mensen  
dieren  
klotsen van water  
varende boten  
vogels  
carillon  
stemmen  
aan de IJssel, een verademing  
~~~

## Stroming

Hier aan het water  
is de IJssel als mijn aorta:  
Stromend, kloppend,  
versnelling van mijn hart.  
Elke dag de wolkenluchten  
anders met groengeel gras  
Hier zet men goede koffie en over  
en maakt het gastvrije Oldeniel  
een plaatje met elkaar tot een  
schilderij.  
~~~

## Oldeniel

Ik zit hier met veel genoeg  
kopje koffie, kopje thee, frisdrank  
en een fijne verpozing  
~~~

Op waarschijnlijk de laatste  
warme zonnige zomermiddag  
Hopen wij dat Oldeniel nog  
lang blijven mag.  
Jammer dat het veer binnenkort  
weer sluit,  
maar wij kijken alweer naar  
het voorjaar uit!  
~~

**Theeschenkerij Oldeniel is een stichting  
die werkt met alleen vrijwilligers, zonder  
subsidie.**

**Wij zijn afhankelijk van onze Vrienden  
en kunnen elke Vriend goed gebruiken.  
De Theeschenkerij steunen?  
Dat kan al met tien euro per jaar. Je kunt  
het bedrag overmaken op  
NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting  
Culturele Theeschenkerij Oldeniel te  
Zwolle.**

**Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een  
nieuwsbrief via de mail.**

**Wil je meer informatie? Ga naar  
oldeniel.nl en stuur een e-mail met je  
vraag.**

# Programma Culturele Middagen Oldeniel 2018

aanvang steeds om 14:30 uur

---

## 28 april Mnnzngrngng

De Mnnzngrngng uit Beetsterzwaag zingt wonderschone liederen over woeste rivieren en woelige harteroerselen.

De 9 mannen zingen a capella in 't Nederlands, Zweeds, Engels en uiteraard in het Frysk. Soms begeleid met akoestische gitaar. Van volksmuziek tot klassiek en middeleeuwse popmuziek.

Met hun vierstemmige zang nemen deze heren u mee naar hoger sferen!

[facebook.com/mannenzangvereniging](https://www.facebook.com/mannenzangvereniging)

## 26 mei Less is More band

Een muzikale familie van zes mensen met cornetten, trombone, en tuba's.

Een kleine brassband die bekende klassieke muziek met populaire muziek verbindt.

Ze nemen ons mee op een muzikale reis en brengen een bijzonder verhaal!

[www.lessismoreband.nl](http://www.lessismoreband.nl)

## 30 juni Om de Hoek

De Zwolse band Om de Hoek speelt tijdloze nummers uit de popmuziek: via Ben Howard en The Foo

Fighters naar The Police, Joe Jackson en Paul Simon. Soms ingetogen, soms uitbundig en altijd akoestisch. Alle teksten zijn in het Nederlands. Een optreden van Om de Hoek kan een feest van

herkenning zijn, maar soms ook een aangename zoektocht in je herinnering voor het beantwoorden van de vraag: "waar ken ik dat liedje van?"

[www.omdehoek.nl](http://www.omdehoek.nl)

## 28 juli Verrassing!

## 25 augustus Terribel Jazzband

Keep the music alive is al 25 jaar het motto van deze band.

De muziek behoort tot het genre jazz oude stijl, dixieland, mainstream en soft swing.

[facebook.com/TerribelJazzband](https://www.facebook.com/TerribelJazzband)

## 29 september Barokkoor

Het Barokkoor Zwolle is een klein ensemble dat gespecialiseerd is in het zonder begeleiding zingen van oude muziek. Oude muziek klinkt misschien saai, maar is dit niet. De muziek uit deze tijd was

vooral gericht op het overbrengen van emoties, waarbij de tekst leidend is.

[www.barokkoor.nl](http://www.barokkoor.nl)

## 13 oktober Just Vibes

Ron, Wilfred Joost, Tom en Johnny, met gitaar, trompet, drums, bas en percussie.

Just Vibes zoekt (en vindt!) in de muziek altijd de 'magie': het moment dat alle muzikanten zich wezenlijk met elkaar verbinden via de muziek, waardoor de muziek als vanzelf ontstaat.

[www.justvibes.nl](http://www.justvibes.nl)